

# Samen opvoeden: krachtig of lastig?

## “It takes a village to raise a child”

Dit oude Afrikaanse gezegde illustreert de vanzelfsprekendheid waarmee je als gemeenschap verantwoordelijk bent voor de opvoeding van al onze kinderen. Een uitgangspunt dat in onze westerse cultuur helemaal niet vanzelfsprekend is. Hoe vaak zeggen we niets, als kinderen op straat grensoverschrijdend gedrag laten zien? Wat leren deze kinderen als volwassenen niet reageren?

Ik geloof in de kracht van deze oude Afrikaanse wijsheid. Ik wil onderzoeken op welke manier we dit uitgangspunt kunnen gebruiken binnen de kaders van onze westerse cultuur.

## Haim Omer – Verbindend Gezag

Haim Omer ontwikkelde in Israël een nieuwe manier om te kijken naar ouderlijk gezag. Een manier die aansluit bij de huidige waarden waarmee we kinderen opvoeden, '**Nieuwe Autoriteit**.' De kracht van het 'wij', de kracht van de publieke opinie en de kracht van (ouderlijke) aanwezigheid, zijn ingrediënten die bruikbaar zijn bij een verbindende manier van opvoeden in een sociale omgeving.

## Thema-avond

Een interactieve thema-avond voor alle opvoeders (ouders, oppas, burens, leerkrachten en begeleiders van kinder- en sportactiviteiten) Tijdens de bijeenkomst gaan we aan de hand van de uitgangspunten van '**Nieuwe Autoriteit**' op zoek naar de gezamenlijke waarden die we als volwassen opvoeders met elkaar hebben. Hoe kunnen we deze waarden gezamenlijk uitdragen? Hoe kunnen we als gemeenschap elkaar op een prettige manier steunen in de opvoeding en hoe kunnen we gebruik maken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze kinderen.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.  
Meer informatie over '**Nieuwe Autoriteit**' is te vinden op mijn website

Gezinscoaching:

Praktische coaching voor gewone  
opvoedvragen tot weerbarstige  
gezinsproblematiek

[www.noorderkompas.nl](http://www.noorderkompas.nl)

Philippine Tjalma

[Philippine@noorderkompas.nl](mailto:Philippine@noorderkompas.nl)

06-33926596

